



SØNDERBY & KÆRUM
KIRKEBLAD

DECEMBER 2021 - JANUAR - FEBRUAR 2022





PRAKTISKE OPLYSNINGER & SØNDERBY-KÆRUM KIRKERS KONTAKTER

SOGNEPRÆST

Sønderby-Kærums
Rikke Graff Kristensen
Kirkebakken 21
5631 Ebberup
Tlf.: 64 74 10 68
rgpk@km.dk
www.sksogne.dk



KIRKEVÆRGE

Sønderby Kirke
Dorte Pamperin
Rybergsvej 39
5631 Ebberup
Tlf: 22534622
dorte.pamperin@live.dk



KIRKEVÆRGE

Kærums Kirke
Mogens Andersen
Markleddet 11
5610 Assens
Tlf: 23 34 21 05
moander@privat.dk



ORGANIST

Sønderby / Kærums

Stillingen er vacant



GRAVER & KIRKESANGER

Sønderby Kirke
Knud Jensen
Kirkebakken 11
5631 Ebberup
Tlf. 64 74 18 23
kirkebakken@jensen.mail.dk



GRAVER

Kærums Kirke
Poul Andersen
Fåborgvej 9
5610 Assens
Tlf. 61 76 31 52
assenborg2214@godmail.dk



FORMAND

Sønderby Kirke
Laila Christiansen
Kirkebakken 8
5631 Ebberup
Tlf. 21 47 36 33
laila@lramdal.dk



FORMAND

Kærums Kirke
Hans Chr. Andersen
Thorøhusevej 29
5610 Assens
Tlf: 20 70 76 38
aahc.nyhuse@gmail.com



KIRKESANGER

Kærums Kirke
Caroline M. Mouritzen
Fredensgade 4
5591 Gelsted
Tlf. 29 91 99 08
caromosangerinde@gmail.com



FØDSLER

Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet og dele forældremyndighed, skal de udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk som sendes automatisk til sognepræsten.

DÅB

Man henvender sig til sognepræsten og træffer aftale om dato for dåb og dåbsamtale.

BRYLLUP

Man henvender sig til sognepræsten og aftaler dato for vielsen samt vielse samtale. På borger.dk udfyldes en ægteskabs erklæring og der udstedes en prøvelsesattest, som afleveres til sognepræsten.

BEGRAVELSER

Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten og kirkegårdslederen. En bedemand kan ordne de forskellige papirer.

PERSONLIG SAMTALE

Alle kan få en personlig samtale med sognepræsten, som har tavshedspligt. Man kan også komme til privat skriftemål. Hvis man ønsker at få besøg af sognepræsten er man velkommen til at ringe og aftale tid.



HVEM VAR DET NU, VI VAR?

Hvem var det nu, vi var? er titlen på quizprogrammet, hvor vi som seere bliver taget med tilbage i tiden og genser små eller store øjeblikke i dansk tv. Nostalgien blomstrer, og vi bliver mindet om, hvem vi var. Vi får genopfrisket vigtige begivenheder, som har påvirket os og vores måde at agere i samfundet på, og som er med til at gøre os til dem, vi er.

Vi får at se, hvordan hjemmene så ud engang, vi genser årets nyheder også for 40 år siden, vi møder fortidens sportshelte igen, barndommens plakater og populære tv-udsendelser, som f.eks. Matador, hvor den nyere Danmarks-historie udspiller sig for øjnene af os med både 1930-ernes økonomiske krise, besættelsestiden og de første år efter Anden Verdenskrig. Hvem var det så, vi var?

Ved nytårstid ser mange af os tilbage, også på vore egne liv, og vi gør os måske tanker om, ikke bare hvem vi var, men også hvem vi er nu, hvad ønsker vi, og hvor skal vi hen?

Første søndag i advent er tærsklen til en ny tid i kirkeåret. Ja, faktisk fejrer vi i kirken nytår allerede den første søndag i advent.

Kirken følger ikke med tiden og det skal den heller ikke. Kirken er altid foran tiden.

Som indledning til det nye kirkeår bliver folket i Jerusalem, og vi med dem, mindet om, hvem det nu var de var, og hvem de er.

De står på tærsklen til noget, som var, en tid, som er og en tid, som kommer.

Hosianna- Davids søn! Råber folket. Det folk, som en gang havde en Kong David, og det er det folk, som nu med Jesu indtog i Jerusalem tror, de har fået en ny konge. Ja, han er Davids

efterkommer, mener de.

David levede omkring år 1000 f.Kr. og er en af de mest kendte personer i Det Gamle Testamente. Han var den anden konge over Israel – kong Saul var som bekendt den første – og Kong David regerede i 40 år, hvor han formåede at holde sammen på sit land og forsvare det mod fjender indefra og udefra.

Jøderne betragtede dengang David som den ideelle konge, og gør det stadig.

Der var ellers ingen, der havde regnet med, at David skulle blive til noget særligt, da han blev født.

Han var den yngste af otte sønner. Hans far, Isaj, var overbevist om, at de syv ældre brødre nok skulle klare sig; for de var jo store og stærke og ville blive gode krigere. Mens David bare gik og passede fårene. Ham var der faktisk ingen der regnede for noget.

Men det var altså David, Gud havde udvalgt som konge efter kong Saul.

Han, David, den lille hyrdedreng, som digtede salmer og spillede citer og som til alles overraskelse vandt over filisterkæmpen Goliat, blev folkets konge. Ingen før ham og ingen efter ham havde vundet folkets gunst som han.

Kong David regerede i en tid, som folket på Jesu tid drømte sig tilbage til. En svunden tid, som de håbede ville blive vakt til live igen med en ny konge. Han ville frelse dem fra nød, elendighed og besættelsesmagten.

Gennem generationer havde de ventet på den konge, som skulle indføre fred, fordrive fjenden, skabe velstand og frihed i landet. O hvor havde de dog ventet længe!

Al verdens stormagter havde på skift erobret landet, nu var det romermagten, som havde besat Palæstina, og for hver besættelse blev det endnu mere vigtigt for det jødiske folk at holde

fast i, hvem det nu var, de var.

De havde læst profetien igen og igen og igen som et gammelt kærestebrev, man læser så mange gange, at man kan hvert et ord udenad. *Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.*

Endelig! Endelig kom deres nye konge, Jesus, ridende ind i Jerusalem, - *Hosianna! Davids søn!*

Rygterne var selvfølgelig løbet forud for Jesus, hvis navn betyder *Gud frelser*. De havde hørt om Ham, hørt om alle helbredelserne og Hans kloge tale, og det ene under efter det andet.

Jesus måtte være svaret på deres bønner; nu ville det hele gå godt, Han ville bringe fred.

Han måtte være beviset på, at de ikke var glemt. Han var svaret på deres håb, han som den dag kom ridende ind i Jerusalem.

Folkeskaren bredte deres kapper ud foran Jesus. Folkeskaren viste ved at tage kapperne af, at de opgav deres egen magt og prestige for at underlægge sig Ham, der kom ridende ind i den hellige by på ryggen af et æsel, symbolet på fred. De ville afklæde sig alt deres eget, for at iklæde sig Ham. Blive Hans.

Det er ikke alene porten ind til Jerusalem, der står åben, folket har åbnet deres hjerter og Han, deres Frelser, kan gøre sit indtog.

- *Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.*

Den sagtmodige konge, som kommer dig i møde, viser, at vores Gud ikke er en Gud, der holder sig skjult i baggrunden, og som vi, hvis det går galt, kan vælte tilbage i. Gud er ikke afventende, nej, Han er foran os. Han kommer til dig.

Når vi vil lære et barn at gå, stiller vi os gerne foran barnet og rækker ud efter det. Barnet sætter så det ene ben foran det andet. Det begynder at gå eller stavre i tryk forvisning om, at der længere fremme står en voksen og venter med åbne arme.

Hvem var det nu, vi var? det ser vi i Ham, som kommer os i møde. Han som kommer sagtmodigt ridende på et æsel.

Jesus opfylder profetiens forventning, og folkets begejstring vil ingen ende tage. Men vi kender jo historien og ved, at begejstringen forstummer.

Kristus, betyder salvet, salvet som konge. Men Jesus Kristus er ikke alene opfyldelsen af profetien. Det paradoksale er, at Han er så meget mere end det, og det kan folket ikke rumme.

Folket kan ikke rumme, at Han gør de døde bogstaver levende; pludselig kan folket ikke længere holde Gud på plads i en bog, menneskene kan ikke holde Ham i ro eller på behagelig afstand som en spændende og abstrakt tanke.

Jesus sprænger bogens døde bogstaver, fordi Han er ORDET, der blev kød. Han rækker ud over profetrullerne. Går uden for manuskriptet. Jesus åbenbarer ikke alene den gode Gud, men også den Gud, som gør alting nyt.

Folk er umiddelbart begejstrede både i Jerusalem og Nazareth. Det er først, da Jesus bevæger sig uden for forventningen ved at prædike, at Guds rige er for alle, også de urene, de, som ikke er noget, og de som måske ikke en gang selv ved, hvem det nu var, at de var.

Jesus kritiserer gudstjenesteordningen og bliver rasende over den handel, der foregår på pladsen ved templet; Han jager de handlende, kræmmerne og gadesælgerne væk – Han renser templet.

Men nu har Han ikke længere folk med sig: de bliver skuffede over Ham – hvis ikke de ligefrem begynder at hade Ham.

Jesus fører ikke folket tilbage til de gode gamle dage under kong David – han fører dem hen mod noget helt nyt og langt bedre! Men også mod noget langt mere krævende.

Han afkræver folket intet mindre end en erkendelse af, at ligesom Han, Kristus er mere end profetien, så er vi mennesker også mere end det, vi var, før vores kristne Gud kom til verden. Hvem var det nu, vi var? Vi er nu mere end det, vi var!

Når vi afklæder os vort eget, lægger vore kapper for Hans fødder, får vi del i Ham, i Hans liv, i Hans død Og i Hans opstandelse.

Se, din konge kommer til dig, sagtmodigt ridende på et æsel.

På hebraisk ligger der i ordet sagtmodig anah betydningen at bøje sig. Det er det, Gud gør ved at komme til verden. Han bøjer sig.

Og fordi Han bøjer sig for os, må vi bøje os for hinanden. Sådan tjener vi Vor Herre.

Vi kan ikke nøjes med at tage vores kappe af ved enkelte, festlige lejligheder, men hele tiden og konstant skal vi afklæde os vort eget, aflægge mørkets geringer og tage lysets rustning på, som Paulus formulerer det.

Gud kom til verden for, at vi kan blive mere end det, vi er i os selv. For at vi kan blive fuldendte i Ham. I troen på Ham skal vi forstå, hvem det nu er, vi er.

Han tog vore kapper, al vor utilstrækkelighed på sig, eller som vi ville sige det i dag: han tog én for holdet! Sådan at vi i Ham bliver mere end det, vi var, mere end det, vi kan af os selv.

Det betyder, at vi kan starte på en frisk – igen og igen – som et nyt år, der ligger for vore fødder. Starte den langsommelige, sagtmodige proces

på ny, hvor vi igen og igen lægger vort eget fra os, også alle vore selvskabte bekymringer og plager, for at iklæde os det håb, vor Frelser og Forsoner kommer med, og som skal give et menneske mod til at gå hvad som helst i møde med oprejst pande.

Vores konge er mere end bare konge, han er konge på jorden og i himlen; han er konge over levende og døde.

Han gør os til mennesker med håb om fryd og fred og evig salighed.

Se, din konge kommer til dig.

Glædelig advent!

”Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodigt, ridende på et æsel og på et trækdys føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Matt 21,1-9

AMEN

Sognepræst Rikke Graff



VELKOMMEN TIL OLIVER

Pr. 1. november gik vores kirkesanger i Kærums kirke, Caroline Mouritzen, på barsel.

Vi ønsker Caroline en god barselstid og byder velkommen til Oliver, som vil vikariere i barselsperioden.

Og som her giver en kort præsentation af sig selv.

“Jeg hedder Oliver Daniel Thomsen og er 18 år gammel. Til dagligt går jeg i 2.G på Vestfyns gymnasium. Min musiske baggrund er, at jeg har sunget ved Syngedrengene i cirka 8 år, hvor jeg blandt andet har været solist ved flere koncerter. Klaver er også en del af min hverdag. Hvis der er nogen, som kan huske mig, var jeg praktikant hos Rikke i 8. klasse og prædikede i Kærums Kirke. Jeg glæder mig til at tage over for Caroline i perioden.”



JUL I KIRKEN FOR DE MINDSTE

**Fredag den 3. december
kl. 9.00**

Kl. 9.00 ringer kirkeklokkerne for byens dagplejebørn.

Vi hører om Jesusbarnet, og vi synger og danser om træet, som børnene selv pynter.

Private dagplejer er naturligvis velkomne også.

KONCERT I KÆRUM KIRKE VED VESTFYNSKORET

**Tirsdag den 7. december
kl. 19.00**

”En rose så jeg skyde”, ”Barn Jesus i en krybbe lå” og ”Mit hjerte altid vanker” er blot nogle af de advents- og julesange, som vil strømme os i møde fra VESTFYNSKORET, når koret giver koncert i Kærums kirke.

Kom og mærk den særlige stemning i kirkerummet op mod vores kristne kirkes højtide: julen. Efter koncerten byder menighedsrådene på gløgg og godter.

Fri éntre.

Alle er velkomne

Arrangører:

Sønderby og Kærums menighedsråd.

LUCIA I KÆRUM KIRKE

**Fredag den 10. december
kl. 10.00**

Kl. 10.00 er der Lucia med børn fra sognets børnehave, Gustavs minde.

Lucia, juleevangelium og fælles sang.

Alle er velkomne





KRYBBESPIL I SØNDERBY KIRKE

**Torsdag den
16. december kl. 19.00**

Krybbespil i Sønderby kirke ved årets konfirmander.

Vi fortolker juleevangeliet og forkynder det glædelige budskab.

Efter krybbespillet vil konfirmanderne servere kaffe og søde sager i våbenhuset.

Alle er velkomne

DE NI LÆSNINGER I KÆRUM KIRKE

4. søndag i advent kl. 19.00

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Kom og lad julestemningen brede sig.

NYTÅRS- GUDSTJENESTE

Fredag 31. december

Kærum kirke kl.14.30 og i
Sønderby kirke kl.16.00.

Menighedsrådene byder på bobler og lidt sødt efter gudstjenesten, hvor vi ønsker hinanden et godt nyt år!

HELLIG TRE KONGERS AFTEN

**Søndag 2. januar
i Kærum kirke kl.19.00**

En stemningsfuld Hellig Tre kongers aften med lys, læsning, salmesang og musikalske indslag.

Alle er velkomne

BØRNEGUDSTJENESTE SØNDERBY KIRKE

**Søndag den 30. januar
kl. 10.00**

Vi fejrer 5 års dåbsjubilæum for dåbsbørn fra Sønderby og Kærum sogne.

Alle er velkomne til børnegudstjenesten.





KYNDELMISSE I SØNDERBY KIRKE

Onsdag den. 2. februar kl. 17.00 - med efterfølgende spisning i konfirmandstuen

Kyndelmisse betyder lysmesse- tidligere i folkemunde kaldet Kjørnes Knud. Kyndelmisse markerer, at vi er halvvejs gennem vinteren og er også en fejring af jomfru Marias renselsesdag, som 40 dage efter Jesu fødsel finder vej til templet. Ved Marias renselse møder hun ifølge Lukasevangeliet den gamle mand Simeon. Han kalder Jesus for et lys til åbenbaring for hedninge, og det er blandt andet derfor, at Marias renselse fejres med lystænding.

Kyndelmisse er altså en markering af Jesu lys i verden og i vintermørket.

Vi skal synge vintersange af blandt andre Blicher og Aakjær og Ingemann; ”I sne står urt og busk i skjul”, ”Det er hvidt herude” og ”Sneflokke kommer vrimlende”.

Alle er velkomne

MENU :

Suppe, sprængt nakkekam med peberrodssovs og tilbehør samt sødt til kaffen.

Pris: 125,- først til mølle. Børn under 12 år halv pris.

Tilmelding ved Christina Nielsen sms
eller tlf: 29 45 06 67 - opkald helst før kl. 17.00

SØNDERBY KIRKE

Døbt:

18.Sep. Nora Haugaard
Mortensen, Ebberup.
25.Sep. Mads-Christian
Schmidt Uhrenholt, Sønderby
2.Okt. Oliver Gam Nyander,
Ebberup.

Viet:

4.Sep. Anne Lykke Hartmann
og Bo Hartmann, Ebberup.
25.Sep. Katrine Belissa og
Lasse-Emil Schmidt
Uhrenholt, Sønderby.

Bisat/begravet:

31.Aug. Liss Petersen, Odense.
17.Sep. Ove Andersen, Assens.
30.Sep. Mona Lise Westergaard
Skagensten, Fåborg.
8.Okt. Carsten Frank
Petersen, Ebberup.
4.Nov. Tove Elisabeth
Kristensen, Ebberup.
12.Nov. Karin Olsen,
Sønderby.

KÆRUM KIRKE

Døbt:

5.Sep. Signe Andersen
Stenger, Ebberup.
19.Sep. Ellinor Dam Lund,
Ebberup.
31.Okt. Lara Hjorth Thomsen,
Assens.
31.Okt. Mabel Frimodt Frost
Moelslund, Voldtofte.

Viet:

10.juli. Yasmin Jeromin Kock
og Hans Ulrik Kock, Ebberup.
21.Aug. Johanne og Gorm
Balling Carson, Brenderup.
18.Sep. Anne Elvar Madsen
og Anders Christian Rævdal
Madsen, Bogense.
13.nov. Marianne og Troels
Lægdsgaard Madsen, Assens.

Bisat/begravet:

14.Aug. Poul Krowicki
Petersen, Kærums
25. Sep. Anna Nikoline Lund
Anker, Assens.
10.Nov. Ina Kjærsgaard
Pedersen, Saltofte.



Find Sønderby og Kærums Kirker på facebook: www.facebook.com/sksogne



| DECEMBER | | SØNDERBY | KÆRUM |
|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 5. december | 2.s.i advent | 10.30 (RG) | 9.00 (RG) |
| 12. december | 3.s.i advent | 17.00 (RG) | INGEN |
| 19. december | 4.s.i advent | INGEN | 19.00 (RG) De Ni Læsninger |
| 24. december | Juleaften | 16.00 (RG) | 14.30 (RG) |
| 25. december | Juledag | 11.00 (RG) | 9.30 (RG) |
| 26. december | 2. juledag | 9.30 (RG) | 11.00 (RG) |
| 31. december | Nytårs gudstjeneste | 16.00 (RG) | 14.30 (RG) |
| JANUAR | | | |
| 1. januar | Nytårsdag | INGEN | INGEN |
| 2. januar | Helligtrekonger | INGEN | 19.00 (RG) Liturgisk gudstjeneste |
| 9. januar | 1.s.e.h.3.k. | 9.00 (RG) | 10.30 (RG) |
| 16. januar | 2.s.e.h.t.k. | 17.00 (AB) | INGEN |
| 23. januar | 3.s.e.h.t.k. | 10.30 (RG) | 9.00 (RG) |
| 30. januar | 4.s.e.h.3.k. | 10.00 (RG) Børnegudstjeneste | INGEN |
| FEBRUAR | | | |
| 6. februar | Sidste s.e.h.3.k. | INGEN | 10.30 (RG) |
| 13. februar | Septuagesima | 10.30 (RG) | 9.00 (RG) |
| 20. februar | Seksagesima | 9.00 (ES) | INGEN |
| 27. februar | Fastelavn | 9.00 (RG) | 10.30 (RG) |

(RG) Sognepræst Rikke Graff, Sønderby præstegård. Tlf: 64 74 10 68. (ES) Else Suhr, Dreslette præstegård tlf: 64 77 10 83.

(AB) Adam Boas, Hårby præstegård, tlf: 64 73 10 16. Der kan bestilles kirkebil til gudstjeneste i Kærums kirke hos taxa Fyn, Assens tlf: 65 50 50 50.